



Grijs

Je gelooft het bijna niet. Maar er zijn tijden geweest dat grijze haren als een voorrecht werd ervaren. Terwijl tegenwoordig menigeen zijn grijs haar door middel van een kleurspoeling camoufleert, werden nog maar honderd jaar geleden baarden en hoofdhaar gepoederd, om grijs te lijken, om de wijsheid van de ouderdom uit te stralen - of tenminste te doen als of de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig is grijs haast een scheldwoord. Bij de aanduiding "vergrijzing" denk je eerder aan problemen, aan kostenplaatjes, aan bedreiging van de pensioenvoorzieningen en dan een risicogroep voor Covid 19. Erger nog: ik kom in onze dorpen en in de verzorgingstehuizen telkens weer mensen tegen die zich bij wijze van spreken verontschuldigen, dat ze er nog zijn, dat ze een last voor hun kinderen, voor mantelzorgers en voor de samenleving zijn.

Zo'n houding doet me schrikken. In plaats van dankbaar te zijn, dat de medische en maatschappelijke vooruitgang de gemiddelde leeftijdsverwachting doet toenemen - ook ik, ook mijn kinderen maken een grote kans, niet voortijdig te moeten overlijden! - in plaats van dankbaar te zijn, dat onze oudjes er nog zijn, dat wij met hun leven en ervaringen mogen delen, worden zij als een probleem beschouwd. Uiteraard, ouderdom komt met gebreken, oude mensen hebben vaak extra zorg nodig - nou en?

Ik ben blij als ik af en toe in de bijbel tegengeluiden hoor. Dat elk mens er mag zijn, dat elk mens een schepsel is van de Schepper - meer nog: dat elk mens in elke fase van zijn leven - gelijkenis is van God. Dat we in iedere mens God tegenkomen. In de baby evenzo als in de hoogbejaarde in de Blanckenborg of Akkerheem.

"De pracht van jonge mensen is hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijs haar"
(Spreuken 20:29)

ds. Wolf Jöhlinger

Weer geen studieweken

In Gaandeweg had ik nog verteld, dat ik hoopte mee te mogen doen met twee studieweken in het Pastoralkolleg in Bad Urach. Helaas moest ik ook dit jaar weer afzeggen. Vooral vanwege de coronaontwikkelingen. Onze regering ontraadt niet strikt noodzakelijke reizen naar het buitenland. Volgens de coronaregels in Duitsland zou ik daar eerst twee weken in quarantaine moeten verblijven, voordat ik in het Pastoralkolleg in een redelijk veilige 'bubbel' kon studeren - maar na de terugkeer zou mij in Nederland weer een quarantaine van 10 dagen wachten. Een beetje veel - lijkt me.

En ook mijn kwetsbare gezondheid draagt ertoe bij dat ik zelfs een beetje opgelucht was, toen ik mijn afzegging naar Duitsland had gestuurd. Want ik wacht nog steeds op een oproep voor een hartoperatie. Wat fijn, dat de directeur van het Pastoralkolleg mij direct opbelde met de mededeling dat men daar in 2022 weer een plek voor mij vrij wil houden.

Wolf Jöhlinger

Veertigdagentijd

Actie voor de Voedselbank en spaardoosjes inleveren

Zaterdag 27 maart van 13:00 tot 15:00 uur zijn de kerken in onze vier gemeenten open.

U kunt dan producten inleveren voor de voedselbank en het spaardoosje kunt u dan ook inleveren. U kunt naast het inleveren ook even tot bezinning komen in de kerken. Er is orgelmuziek en men kan een kaarsje branden.

PaasChallenge

Gaat u/ga jij mee op speurtocht door de vier dorpen, langs de vier kerken? Gaat u/ga jij de Challenge aan? Gaan jullie mee op weg door Jeruzalem samen met Jezus en zijn tijdgenoten? Deze PaasChallenge is voor jong en oud en ook mensen buiten de kerk zijn welkom om mee te doen!

Vanaf Palmzondag 28 maart t/m maandag 2e paasdag 4 april kan de PaasChallenge gedaan worden. Op jullie eigen tijd/met eigen vervoer/met eigen huishouden. Het startpunt van de PaasChallenge is de Magnuskerk in Bellingwolde.

Zo kunnen we ondanks de beperkingen als gemeente toch fysiek bezig met het Paasevangelie! Op de website van PG Bellingwolde en Blijham staan de instructies voor de deelnemers. Veel informatie, handig om te printen en hopelijk duidelijk voor iedereen. We hopen natuurlijk op een enorme deelname. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast en hebben er veel zin in! De leiding van de KND

Diensten de komende tijd

Een opgenomen dienst is alleen te beluisteren via "kerkomroep.nl" Bellingwolde en Blijham en een rechtstreekse dienst vanuit Bellingwolde via "kerkdienstgemist.nl" Bellingwolde.

De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE en cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind.

zondag 28 maart: 9.30 uur, Palmпасen, een opgenomen dienst in Blijham via "Kerkomroep.nl" voorganger: mw. G. Berends
collecte: JOP en kerk

Witte Donderdag 1 april: 19:30 uur, een opgenomen dienst in Vriescheloo met Avondmaalsviering (ook thuis) via "Kerkomroep.nl" voorganger: ds. W. Jöhlinger
Diaconie Diaconie en Kerk

Goede Vrijdag 2 april: 19:30 uur, opgenomen dienst in Wedde via "Kerkomroep.nl" voorganger: ds. W. Jöhlinger samen met leden van de werkgroep liturgie.
collecte: GEEN

Stille Zaterdag, Paaswake 3 april: 19:30uur in Bellingwolde een rechtstreekse dienst via video, "Kerkdienstgemist.nl".
voorganger: ds. W. Jöhlinger, samen met leden van de werkgroep liturgie.
organist: dhr. W. Claus; collecte: GEEN

Zondag 4 april Paasjubel: 10:00 uur in Bellingwolde een rechtstreekse dienst via video, "Kerkdienstgemist.nl".
voorganger: ds. W. Jöhlinger
organist: dhr. J. Eefting; collecte: KIA Werelddiaconaat en kerk + Roemenië

Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken.

Dit o.v.v. collecte + noemen datum:

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham

NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham

Uit de gemeente Blijham:

Er zijn de komende 2 weken geen 80+ jarigen.

Zoals u hebt kunnen lezen is er tijdens het inlevermoment van de producten voor de voedselbank en de spaardoosjes, ook een moment van bezinning mogelijk.

U kunt dan een kaarsje aansteken en in de voorste banken gaan zitten. Wiebe Claus zal van 13.00 uur tot 14.00 uur het orgel bespelen.

Alles natuurlijk coronaproef, afstand houden, handen ontsmetten en een mondkapje dragen.

U bent van harte welkom!

Hartelijke groet

Geeke van der Haar